



In Memoriam Iretsu

Jiun Hogen roshi

Op 28 februari 2021 is Iretsu, in 1935 geboren als Marion Steinbrunn, gestorven in het ziekenhuis in Wilhelmshaven. Door de Covid-19 omstandigheden was ze helemaal alleen. Zij laat een dochter, zoon en kleinzoon achter.

Vlak nadat de Noorder Poort in 1996 geopend was, kwam Marion om sesshins te doen. In maart 1998 nam zij de Bodhisattva geloften en kreeg zij de naam *Universal Courage*. Op 29 augustus 1999 werd zij door Jiun roshi tot unsui geordineerd, samen met Anshin Tenjo en Shinyo. Ze kreeg daarbij de naam Iretsu, *Great Achievement*.

Iretsu heeft vele jaren op de Noorder Poort getraind en was iemand bij wie je altijd kon aankloppen. Ze was warm, goedlachs en heel spontaan. Zo zullen we haar in dankbaarheid herinneren.



Iretsu in 2003



De bewoners in 2002: Modana, Kishin, Shinyo, Iretsu, Jiun roshi, Doshin, Pavana, Nitiman, Anshin