



Stilte

Gedicht van Maria Kogetsu Steenman, geschreven in februari 2016 tijdens een sesshin op de Noorder Poort

In de stilte is er oorverdovend veel lawaai
Duizend woorden zoemen

In de stilte
Ruist bloed
Knort maag
Ademt adem

Ruim
Leeg
Wit

In de stilte
Snijdt de wind
Warmt de zon
Koelt de maan

In de stilte
Doet het zeer

In de stilte
Groeit vertrouwen
Vallen dingen op hun plaats

In de stilte
Klinken stemmen
Oorverdovend
Stil